

Till minnet av

Clara Björk



I början av mars nåddes vi av sorgebudet att Clara Björk, en sann hörselvän, hade lämnat oss den 27 februari.

År 1981, året som av FN utsågs till ett internationellt handikappår, tog Clara Björk tillsammans med några andra på Eva Holmbergs, socialskötare på ÅUCS, förslag initiativet till att grunda en hörsselförening för svenskspråkiga i Åboland. Måndagen den 18 maj 1981 samlades 40 personer i församlingshemmet i Åbo på Eriksgatan 22. Det konstituerande mötet för Svenska hörselskadade i Åboland rf öppnades av Clara Björk och hon valdes till ordförande för mötet. Clara berättade i korthet om interimsstyrelsens arbete. Induktionsslinga hade inköpts, stadgarna sammanställts och en förfrågan om förfogandet över församlingshemmet hade riktats till församlingsrådet, som meddelat att utrymmena står till förfogande i den mån de är lediga. Stadgarna genomgicks och godkändes. Till föreningens första ordförande valdes eldsjälens Clara Björk.

Några år senare tog Tryggve Eklund, ordförande för hörsselföreningen i Helsingfors, kontakt med Clara och han informerade om planerna att bilda ett hörsselförbund. Clara var med på noterna för i Åboland ansåg man att det fanns ett starkt behov av svenskspråkig verksamhet på riksnivå. Tryggve tog initiativ till att förutom i Borgå också grunda föreningar i Karleby och Närpes. Grundandet av ett förbund för fem svenska hörselskadade lokalföreningar ägde rum den 13 november 1986 på Anna-Hemmet i Helsingfors. Närvarande på det grundande mötet och en av undertecknarna vid stiftandet av förbundet, Förbundet Finlands svenska hörselskadade rf, namnbyte år 2006 till Svenska hörsselförbundet rf, var Clara Björk från Svenska hörselskadade i Åboland rf. Man sade att förbundet skall fungera som en intresseorganisation och man förväntade sig även att kunna påverka beslutsfattare och politiker både lokalt och centralt. Några år senare, år 1989, var det med stor glädje och stolthet som Clara Björk tog det första numret av förbundets tidskrift Vi hörs i sin hand. Hon ansåg att det var ett konkret bevis på att ett svenskspråkigt hörsselförbund bildats, tidskriften förenade oss och skapade en kanal där vi kunde ge information till alla personer i medlemsföreningarna.

I Åboland hade föreningen något år efter grundandet inlett ett samarbete med ÅUCS och de kurser som arrangerades kom att bli modell för förbundets kurser. Åboland hade också tillsammans med Helsingfors arrangerat kurser och läger. Det nygrundade förbundet tog över ansvaret för anpassningskursverksamheten och Clara Björk var kursledare på flera av kurserna. Förbundets kursverksamhet och tidskriften Vi hörs är två verksamhetsformer som fortfarande lever kvar inom förbundet.

En annan verksamhet som Svenska hörselskadade i Åboland rf var vägvisare för var hörselrådgivarverksamheten.Handledning och rådgivning i användning och skötsel av hörapparaten och andra hjälpmedel, samt information om hörselproblematiken. Verksamheten i Åboland var grunden till den utbildning av hörselrådgivare som Svenska hörsselförbundet rf inledde år 2000.

Diakonissan Clara Björk var ordförande för Svenska hörselskadade i Åboland rf från starten 1981 fram till år 1991. Åren 1995-1997 satt hon med i styrelsen. Hon verkade som föreningens hörselrådgivare 1981-2004. År 1993 utnämndes Clara Björk till hedersmedlem i föreningen. Det är otroligt viktigt att hjälpa hörselskadade med olika vardagsproblem, att ge upplysning och information av mångahanda slag. Det är också väldigt viktigt för personer att komma samman under gemytliga former där man märker att man inte är ensam. Detta var grundtanken då föreningen bildades och detta är grundtanken ännu idag. Clara var väldigt glad över att föreningen växer och har aktiviteter som intresserar.

Inom Svenska hörsselförbundet rf var Clara Björk styrelsesuppleant 1986-1992, viceordförande 1995-1996 och ordinarie styrelsemedlem 1998-1999. Till hedersmedlem i förbundet utnämndes Clara Björk år 2012. Då förbundets 30-års historik, "Finlandssvensk hörselvåg, Svenska hörsselförbundet rf 1986-2016" skrevs på våren 2016 var Clara med och blickade tillbaka. Hon konstaterade då att förbundets verksamhet blivit mera bred och mångomfattande och hon sa: "Det var nog ingen av oss som vid starten kunde tänka sig att det vi startade skulle bli så här stort."

Clara Björk, en drivkraft och eldsjäl under många år både inom Svenska hörselskadade i Åboland rf och inom Svenska hörsselförbundet rf, har lämnat oss. Hon var en rättfram pålitlig person med starka åsikter. Clara, själv hörselskadad, åstadkom mycket för hörselskadade bästa och hon var mån om att skapa och utveckla svenskspråkig verksamhet inom hörseln. Vi minns henne med värme och stor tacksamhet för trofast uppskattad frivillig livsgärning.

Birgitta Kronberg